

---

# 'T PETAKIEKEN

---

**“I’ve got 99 problems but the JIN ain’t one” - Petacchi**



Liefste jinners, een korte uiteenzetting over Pettachi, de persoon waar ons maandelijks boekje vol vertier naar vernoemd is, is wel op zijn plaats. We zullen het niet hebben over de saaie feiten die iedereen uiteraard al op Wikipedia gelezen heeft, maar wel over het echte verhaal achter de man, het verhaal dat zijn leven getekend heeft.

Pettachi met de koersfiets en in het t-shirt waarmee hij de beroemde Giro van '07 won.

---

Alessandro Pettachi is geboren op 3 januari 1974, de dag dat 't is weer voorbij die mooie zomer' van Gerard Cox op 1 in de top 40 stond. Diezelfde dag werd in Rusland nog een wielrenner geboren, de befaamde Faat Zakirov. Beide jongens kwamen ter wereld in milieus die niet harder van elkaar konden verschillen. Waar Pettachi opgroeide in een warm gezin waar alles in het teken van de koers stond, kwam Zakirov in een

vondelingenschuif van een orthodoxe kerk terecht. Tot zijn 8 jaar bestond Zakirovs leven vooral uit zwijgen, bidden en boetedoening. De enige vlucht uit zijn moeizame bestaan was het fietsen. Ieder vrij moment kroop hij op zijn stalen vriend, al gauw werd hij de absolute koning van de 'tour van de binnenplaats'. Op zijn 8e verjaardag veranderde zijn leven echter van de ene dag op de andere. Sergej Barisovitsj Ivanov, een goede vriend van Poetin, bezocht die dag de orthodoxe kerk. Hij zocht ernaar in de gunst te komen bij de bisschop, aangezien de kerk een machtige politieke bondgenoot kon zijn. Een gulle schenking en de adoptie van een van de jongens moesten de deal rondmaken. De keuze viel uiteraard al snel op de jarige. Plotsklaps belandde Zakirov van een Puriteinse soberheid in een wereld van overdaad. Niets was onmogelijk, een simpele vraag aan zijn adoptievader (of nonkel Poetin) volstond. Zo vond Zakirov zijn intrede in het professionele wielrennen. Petacchi en Zakirov ontmoetten elkaar voor het eerst in 1996, in Geraardsbergen, op de muur. Ze fietsten zij aan zij. Meer dan oogcontact

## **“Ik heb 2 liefdes in mijn leven: de koers en Faat Zakirov”**

- *PETTACHI*

was er niet, maar het zaadje was gepland. De daaropvolgende jaren kwamen ze elkaar nog meermaals tegen tijdens verscheidene koersen en er ontstond een ware romance tussen de heren. Waar Pettachi ging, ging Zakirov en omgekeerd. Het waren 10 fantastische jaren van koersen, feesten, samen hun verjaardag vieren en luisteren naar de Bee Gees. Ze hielden hun relatie echter wel geheim. Zakirov had namelijk schrik voor de reactie van zijn oom, Poetin. Pettachi's ouders waren wel op de hoogte en ontvingen de Rus met open armen. Dit zorgde soms voor strubbelingen, Pettachi wou ook graag de pleegvader van Zakirov leren kennen. Dit leidde tot de fatale uitspraak van

Pettachi, live op televisie, na zijn overwinning van de Giro van 2007: “Ik heb 2 liefdes in mijn leven: de koers en Faat Zakirov”. Zakirov was razend, zijn vrees werd waarheid. Poetin zette Pettachi op de zwarte lijst van Rusland riep Zakirov onmiddellijk terug naar huis. Hij verbood hem ooit nog op een fiets te rijden. Dit viel Zakirov zo zwaar dat hij alle contact met Pettachi verbrak.

De rest is geschiedenis. In het begin kon Petacchi al zijn emoties nog in de koers kwijtraken. In 2010 behaalde hij zelfs nog grote overwinningen in de ronde van Vlaanderen. Stilaan echter raakte hij aan de drank. De schandaalverhalen stapelden zich op en in 2013 moest hij het einde van zijn wielercarrière aankondigen. Sindsdien is het stil geworden rond onze held. Volgens sommigen leeft hij teruggetrokken in een berghut in de Dolomieten. Volgens anderen heeft hij geprobeerd Rusland binnen te geraken en zit hij daar nu in de cel. Volgens nog anderen is hij ondertussen al een jaar nuchter en bezig met een masterplan om terug contact te bekomen met Zakirov (dit plan zou de medewerking van Edward Snowden bevatten).

Hoe dan ook, zo'n tragisch verhaal had jullie leiding in tijden niet gehoord. Daarom besloten we ons boekje waarlangs we jullie iedere maand informeren 'Pettachi' te dopen. Dit heeft dus niets te maken met het feit dat de vriend van leidster Laura toevallig ook als bijnaam Pettachi heeft. Hopelijk is dit misverstand nu voor eens en voor altijd van de baan.

Goed, dan kunnen we overgaan tot de orde van de dag: November!

**6 November 2016: JIN-in-JIN Groep 7**

Vandaag zullen niet jullie liefvallige leid(st)ers, maar Siebe Dirckx, Ben Heirbaut, Anouk Hertsens, Moon Duymelinck, Cielke Mechiels, Hannes VDB en Caitlin Weyn voor een vergadering vol spel en vertier, vol verrassende en minder verrassende dingen zorgen.

Wat het exact wordt, weet nu nog niemand. Meer info over het hoe en het waarom, de dresscode en de eventuele verdere richtlijnen volgt zeker nog.

Voorlopig gaan we van het volgende uit:

**Waar: Karre**

**Wanneer: 14u - 17u**

Support your locals!

**13 November 2016: Fuif-vergadering**

De nacht van 31 december 2016 op 1 december 2017 zal onvergetelijk worden, zo veel is zeker. Gezien de locatie die we hebben weten strikken, kunnen we er in principe van uitgaan:

- dat het legendarisch wordt.
- dat het in een mum van tijd uitverkocht zal zijn.
- dat menig relatie daar op dat moment zijn start zal kennen.
- dat andere relaties daardoor dan waarschijnlijk wel eens hun einde zouden kunnen kennen.
- dat de internationale pers belangstelling zal hebben.
- dat zowel Hillary Clinton als Donald Trump aanwezig zullen om hun overwinning dan wel hun verdriet te vieren/verdrinken.
- dat Jay Z in eigen persoon '99 problems' live zal komen brengen.
- dat Beyoncé zal komen kijken.
- dat niemand ooit nog een betere nieuwjaarsfuif zal meemaken.

Deze zaken staan vast. Al de rest moet nog vorm krijgen. Daarom denken we dat het geen slecht idee zou zijn om tijdens deze vergadering al onze creatieve koppen bij elkaar te steken om zo van een potentieel leuke fuif een onvergetelijk fiesje te maken.

**Waar: Karree**

**Wanneer: 14u-17u**

**Meebrengen: Goeie ideeën**

**19 en 20 November 2016: JIN-in-leiding**

Dit weekend zullen jullie moeten tonen dat jullie in staat zijn om kleine zoettebollekes te entertainen, drie uur lang (één tip: onderschat het niet).

Wie bij welke scouts leiding zal moeten geven met welk team zullen we zeker op tijd nog meedelen.

Belangrijk is wel dat je zo snel mogelijk samenzit om een goed spel te bedenken, om dan op voorhand al eens je vergadering voor te gaan stellen bij de leiding in kwestie.

Wij zullen bij ieder team zeker eens langskomen om jullie een hart onder de riem te steken (en om te kijken of jullie niet te hard aan het brakken zijn natuurlijk).

We hebben alle vertrouwen in jullie, laat maar eens zien waar JIN YOUR FACE voor staat!

### **27 November 2016: JIN-in-JIN: Groep 1**

Jaja, we horen jullie al denken, “krijgen we eigenlijk ook nog eens een gewone vergadering?” Het antwoord is ja, maar nog niet vandaag.

Vandaag zullen Daan Rumes, Kato Moortgat, Maren Baltussen, Edith De Windt, Pim Fierens, Kaat De Saegher, Ruth Dehaeck en Helena Dierick drie uur lang het beste in hun medejinners naar boven halen.

Opnieuw, meer uitleg volgt ongetwijfeld nog, geen schrik. Het enige wat we al kunnen meegeven is dat je deze vergadering absoluut niet wil missen.

**Waar: Karree**

**Wanneer: 14u-17u**

Groetjes,

Jullie leiding



Niels

Andy

Cisse

Aster

Poot